

NIEUWSBRIEF *november* 2024

NOVEMBER GESPREKSMAAAND

Zoals u gewend bent is november de gespreksmaand. Indien wij het wenselijk vinden om u als ouder(s) uit te nodigen voor een gesprek over uw kind, dan krijgt u een uitnodiging van ons. Als u het zelf fijn vindt om de meester/juf te spreken dan kunt u een e-mail sturen naar de leerkracht(en) van uw kind met de vraag of hij/zij u uit wil nodigen. U krijgt dan daarna de uitnodiging met een dag en tijd toegestuurd.

Er is een uitzondering voor groep 3: alle ouders van deze leerlingen worden door de leerkracht uitgenodigd. De ouders van de groep 8 leerlingen hebben vandaag een uitnodiging ontvangen.

Vorig cursusjaar kwam tijdens een avond over ouderbetrokkenheid o.a. ter sprake dat er soms een drempel wordt ervaren om een gesprek aan te vragen met de leerkracht van uw kind. Nogmaals willen we benadrukken dat wanneer u een gesprek om welke reden dan ook wenst, dit altijd mogelijk is. Neem contact op met de meester of juf voor een afspraak.

TRAINING PITTIGE JAREN

In januari gaat Sterk Papendrecht op de woensdagochtenden weer starten met Pittige Jaren; een praktische training voor ouders van kinderen van 3 tot en met 8 jaar. Pittige Jaren is een training die zich richt op het versterken van opvoedingsvaardigheden van ouders.

De training is geschikt voor alle ouders die vragen hebben over opvoeding en ontwikkeling. Het programma richt zich op jonge kinderen die druk, dwars of opstandig gedrag vertonen. Denk hierbij aan niet luisteren, boze buien, ruzie maken, moeite hebben om hun emoties te reguleren en over alles in discussie gaan. Ouders komen bij elkaar in een groep om ervaringen uit te wisselen en een sterkere band met hun kind te krijgen.

In de bijlage vindt u de flyer.

SCHOOLFRUIT

Beste ouders,



Vanaf maandag 11 november tot en met 17 april doet onze school mee aan schoolfruit.

Dat betekent dat er 3 keer per week via school fruit wordt verstrekt. Dit zal gaan over de dagen dinsdag, woensdag en donderdag.

We doen mee in het kader van een gezonde school en hopen daarmee dat kinderen ook meer fruit leren eten. Ze maken kennis met soorten fruit die ze niet iedere dag eten. Maar ze zullen ook "gewone" soorten fruit krijgen.

Op woensdag was al onze fruitdag, dus die valt hieronder en zal worden uitgebreid.

Wilt u zelf ook wat meer informatie hierover hebben dan kunt u dit vinden op de site eu.schoolfruit.nl. Hier kunt u zich ook opgeven voor een ouderbrief. Verder staan er op deze site ook nog leuke weetjes.

SINTERKLAASFEEST DECEMBER 2024

Op donderdag 5 december brengen Sint en zijn pieten weer een bezoek aan ons Kindcentrum. Het is belangrijk dat deze dag alle leerlingen op tijd op school zijn en dat eventuele externe afspraken niet op deze dag plaatsvinden. De kinderen van de onderbouw mogen deze dag verkleed naar school komen als Sint, Piet of paard. Op deze dag worden de kinderen door de OR voorzien van eten en drinken. De kinderen hoeven dus voor de kleine pauze geen eigen eten en drinken mee naar school te nemen, wel graag een lunchpakket voor tussen de middag. Als u kinderen heeft met een allergie dan mag u zelf een traktatie kopen en het bonnetje inleveren bij de leerkracht.

De aankomst van Sint en zijn pieten zal op beide locaties plaatsvinden op het grote plein. De leerlingen van de groepen 1 en 2 komen zoals ze gewend zijn via de kleuteringang naar binnen en gaan eerst naar de klas. Daarna zullen zij met de leerkracht aansluiten op het plein, waar de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 al klaarstaan. Mocht u het als ouder leuk vinden om te kijken, dan bent u van harte welkom!

Belangrijke data:



- 18 november: lootjes trekken (groep 5 t/m 8)
- 25 november: schoen zetten (groep 1 t/m 4)
- 29 november: pietenochtend voor peuters en kleuters
- 5 december: Sinterklaasfeest

We maken er met elkaar een gezellig feest van!



SPONSORKLIKS

Ons kindcentrum heeft Sinterklaas ook dit jaar weer een brief geschreven waarin hij hem verzoekt de cadeautjes voor de leerlingen via [SponsorKliks](#) te bestellen. Het kost de Sint namelijk niets extra's, maar levert voor CKC Prins Floris wél een extraatje op. Wij vragen iedereen om de Sint hieraan te helpen herinneren ;-)

We zeggen dan ook alvast: Dank u Sinterklaasje !!

Klik hier om via SponsorKliks te bestellen : [Sponsorkliks Pagina CKC Prins Floris](#)



LEERGELD DRECHTSTEDEN HELPT

Hoe helpen zij?

In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn omdat er niet genoeg geld is. Hun missie is: Alle kinderen doen mee! Want nu meedoen is straks meetellen!

Leergeld Drechtsteden helpt kinderen uit gezinnen met geldzorgen in Alblasterdam, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Samen met andere stichtingen in Nederland, zorgen zij ervoor dat alle kinderen in Nederland dezelfde kansen hebben. Ze helpen met schoolspullen, sport, een laptop, fiets of een verjaardagscadeau. Ouders en verzorgers kunnen zo het beste aan hun kind geven en elk kind kan meedoen!

Dankzij een extra subsidie kunnen ze in 2024 ook meebetalen aan de [schoolreisjes en schoolkampen](#).

Leergeld geeft geen geld maar werkt met een jaarlijks budget. Per jaar is een vast bedrag per kind beschikbaar. Voor 2024 zijn de bedragen € 300 per jaar voor een kind op het basisonderwijs en € 790 voor een kind op het voortgezet onderwijs.

[Hoe werkt Leergeld?](#)

GEBEDSGROEP LOCATIE MOERBEIHOF

Wij zijn dankbaar. Want niet alleen de Zuidkil heeft inmiddels een gebedsgroep, maar ook de Moerbeihof heeft sinds kort een groep ouders die samen willen komen om te bidden voor onze school, de kinderen & ouders en het team. Iedere eerste maandag van de maand zal deze groep bij elkaar komen. Om 08:30u in de teamkamer van de Moerbeihof. U bent van harte welkom om ook een keer aan te schuiven. Bidt u mee?



OUDERRAAD

Hallo beste ouders/verzorgers,

We zijn het schooljaar meteen met een leuke schoolreis begonnen voor de groepen 3 t/m 7. Met z'n allen hebben we veel plezier gehad in de attracties en de speeltuin van Duinrell en aan het einde van de dag is iedereen weer moe en voldaan huiswaarts gekeerd. De foto's en verhalen in de Parro en groepsapps geven een goede impressie van de mooie dag.

Via onze socials en deze nieuwsbrief zijn er ook altijd leuke impressies van de activiteiten te zien.

Facebook: [Prins Floris ouderraad](#)

Insta: [ouderraadprinsfloris](#)

In deze periode zijn wij als OR ook reeds begonnen met de voorbereidingen van de decemberactiviteiten en als het licht op school tot 23:00 uur brandt... dan weet u: de goedheiligman is bijna in het land. Op donderdag 5 december zullen de Sint en Pieten onze school bezoeken.

Daarnaast is ook de organisatie van de kerstactiviteiten al in volle gang, donderdagavond 19 december zal er een kerstviering op school zijn waarbij ook de ouders van harte zijn uitgenodigd voor een hapje en drankje. Op vrijdag 20 december zullen we onder schooltijd, als afsluiter voor de kerstvakantie, nog een leuke kerstdisco organiseren.

Mede door uw ouderbijdrage kunnen wij zorgen dat deze leuke activiteiten georganiseerd kunnen worden. Mocht u nog niet in de gelegenheid geweest zijn om de vrijwillige ouderbijdrage over te maken, dan kan dit nog steeds. Indien u de bijdrage liever in termijnen wilt betalen, dan is dit uiteraard in overleg ook mogelijk.

Hartelijke groet, de ouderraad.

Donderdag 21 november is de eerstvolgende OR-vergadering op onze locatie Moerbeihof 5 om 20.00 uur.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De eerstvolgende vergadering is 12 november om 19.30 uur op onze locatie Moerbeihof.

KIND OP MAANDAG

Soms wil je dat er iets verandert, maar je weet niet hoe. Je wilt bijvoorbeeld dat er een andere sfeer komt in je groep. Of je wilt andere dingen doen in je vrije tijd: niet alsmaar naar een beeldscherm kijken, maar iets actiefs doen. Dat is mooi bedacht, maar heel vaak blijf je toch hangen in een oude gewoonte.

In deze periode lezen we verhalen over het volk Israël dat op weg is naar het beloofde land. God heeft hen bevrijd uit de slavernij van Egypte, nu zijn ze op weg naar een nieuwe toekomst. Maar hoe kom je daar? In de verhalen horen we dat ze het niet alleen hoeven te doen. Mozes vertelt over de weg die God wijst. Er zijn regels die horen bij die nieuwe toekomst: dat je goed bent voor elkaar, dat je ontzag hebt voor de God van het

leven. Met die regels kom je steeds een beetje dichterbij het beloofde land. Het thema van dit nummer is: Komt u maar! Dat is een uitnodiging en ook een aansporing. Het laat zien hoe mensen verder komen, op weg naar een nieuw begin. Je hoeft niet helemaal zelf voor verandering te zorgen; het helpt als een ander je een zetje geeft, door te zeggen: 'Komt u maar!'.

De verhalen van deze periode zijn betekenisvol en het zijn echte 'vertel-verhalen'. We horen over het bezoek van Jetro, de schoonvader van Mozes, die zegt dat Mozes echt niet alles alleen hoeft te doen. In een bijzonder verhaal horen we hoe God verschijnt op de berg Sinaï.

Ook horen we hoe de mensen in de woestijn zich neerbuigen voor een gouden stierkalf, en we maken kennis met de profeet Bileam die de opdracht krijgt om het volk Israël te vervloeken (wat hij niet doet). De serie verhalen eindigt met de doortocht door de Jordaan.

AGENDA

6 november	Dankdag
11 november	Start Projectweek Kerk en School
12 november	Mr-vergadering
20 november	Gebedsgroep locatie Zuidkil 8.30 -9.30 uur
21 november	Or-vergadering
25 november	Schoen zetten (groep 1 t/m 4)
28 november	Leerlingen groepen 5 t/m 8 zijn 's middags vanaf 12.30 uur vrij ivm studiemiddag
29 november	Pietenochtend voor peuters en kleuters

Om onze volledige agenda in te zien en toe te voegen zie: prinsfloris.nl/agenda



Een praktische training voor ouders van kinderen van 3 tot en met 8 jaar

**Hoe kunnen kinderen geholpen worden beter met hun boosheid om te gaan?
En hoe kunnen ouders de sociale vaardigheden van hun kinderen helpen vergroten?**

Pittige Jaren is een training die zich richt op het versterken van opvoedingsvaardigheden van ouders. Het heeft als doel jullie als ouders te leren hoe je het gedrag van je kind kunt veranderen. Op deze manier worden kinderen geholpen beter om te gaan met hun emoties en worden hun sociale vaardigheden versterkt. In wetenschappelijk onderzoek is het positieve effect van dit programma aangetoond in veel verschillende landen, waaronder Nederland.



Voor wie?

Ouders van kinderen van 3 t/m
8 jaar met vragen over
opvoeding en ontwikkeling



Hoe?

Vanuit verbinding met andere
ouders werken aan een
positieve relatie met je kind



Wat levert het op?

Een sterkere band met je kind,
een zekerder gevoel als ouder
en minder pittig gedrag

Voor wie is Pittige Jaren geschikt?

De training is geschikt voor alle ouders die vragen hebben over opvoeding en ontwikkeling. Het programma richt zich op jonge kinderen die druk, dwars, of opstandig gedrag vertonen. Denk hierbij aan niet luisteren, boze buien, ruzie maken, moeite hebben om hun emoties te reguleren en over alles in discussie gaan. Ouders komen bij elkaar in een groep om ervaringen uit te wisselen en een sterkere band met hun kind te krijgen.

Wanneer wordt de training gegeven?

Er worden jaarlijks meerdere trainingen gegeven. We proberen de training op verschillende dagen en tijden aan te bieden zodat er voor iedereen een mogelijkheid is deel te nemen. Bij aanmelden kunt u aangeven welke dagen of dagdelen uw voorkeur hebben. Tijdens schoolvakanties en op feestdagen zijn er geen trainingen.

Hoe ziet een training eruit?

De training wordt in groepsverband gegeven en bestaat uit 14 wekelijkse sessies van twee uur. Doordat het een langere training is, heb je veel tijd om te oefenen en je de nieuwe vaardigheden eigen te maken. Tijdens de training worden ervaringen uitgewisseld en ontvang je veel informatie. Er worden allerlei verschillende situaties besproken en er wordt geoefend. Diverse onderwerpen komen aan bod, zoals spelen met je kind, prijzen en belonen, grenzen stellen en omgaan met ongewenst gedrag.

Trainers

De trainingen worden verzorgd door gecertificeerde trainers Pittige Jaren.

Kosten

De training is opgezet voor de ouders van kinderen die woonachtig zijn in Papendrecht. De kosten worden vergoed door gemeente Papendrecht.

Meer informatie of aanmelden?

Voor vragen of aanmelden kunt u contact opnemen met Sterk Papendrecht via 078-615 4741, of stuur een mail naar jeugdteam@sterkpapendrecht.nl onder vermelding van Pittige Jaren.

